



Svenska S:t Mikael's FÖRSAMLINGSBLAD

Nr 20, april 2010

Herdabrev för fastetiden

Gör bättring och tro evangelium, med de orden inleder Jesus sin förkunnelse (Mk 1:15). Bot och bättring är ett genomgående tema i den heliga Skrift. Den moderna människan gör dock allt för att skjuta denna uppmaning åt sidan, som en ålderdomlig kvarleva. En del hävdar till och med att det är omöjligt att bättra sig, då människan bestäms av sociala, biologiska och fysiska faktorer, som inte ger utrymme för vilja och övertygelse. Om man överhuvudtaget talar om synd, så är det frågan om något yttre och påverkat av generna, uppväxtförhållanden eller samhällsförutsättningar.

För att rättfärdiga sig själv går det alltid att finna otaliga argument och om så behövs även religiösa sådana. Man kan säga att om Guds nåd hittills inte fört mig till bot och bättring, så finns det ingen anledning att försöka på egen hand. En del människor jag träffat har beklagat sig, att de aldrig kan bli Jesu lärjungar för de är så syndiga och har så svårt för att tro. Är det då Gud som är skyldig? Är han skyldig till att vi lovar mycket och sedan har svårt att hålla det vi förutsatt oss? Viljan att se sig själv som en positiv hjälte föder illusioner, men kallar även till bot och bättring. Det är vad Gud väntar av oss. Han vill inte göra oss mindre mänskliga eller försmiska vårt värde, utan hjälpa oss fram till en rätt tro på Jesus Kristus.



Det går endast att instämma i talesättet, att vill vi förbättra världen måste vi inleda med oss själva. Både samhälle och kyrka skulle ha ett bättre ansikte och en löftesrikare framtid om vi alla toge boten och bättringen på ett större allvar. De sociala problemen skulle försvinna och kyrkorna skulle fyllas med bedjande människor. Må vi alla låta detta bli ett förbönsämne samtidigt som vi inte får förspilla några möjligheter att kalla våra medmänniskor till bot och bättring, utan att för den skulle glömma vår egen dagliga omvändelse.

Den gamla biktförmaningens ord har vi alla anledning att ta till oss: Den som inte vill tro och göra bättring, som medvetet bryter mot Guds vilja och framgent vill leva i synden, han må veta, att Gud inte skall förlåta hans synder, utan att han bindes i dem, om han inte gör bättring och omvänder sig. Dessa ord talar till oss om människans storhet och uppgift – att besluta sig och ansvara. Det är vårt ansvar, som vi inte kan eller får frånsäga oss. Bättringens väg leder till Gud och att tro på evangleium betyder att tro på Gud nåd och barmhärtighet genom att låta Jesus Kristus vara min Frälsare både för tiden och evigheten, då är jag inte längre endast en syndare som gör bot och bättring, utan en syndare som genom Jesu nåd blivit rättfärdiggjord och får som en inympad gren på det sanna vinträdet bära god frukt.

Om man frågar vilken näring som behövs för Estlands andliga, folkliga eller vilken kultur det vara månne så är svaret: Bättring och omvändelse. Jesus jämför med ett ofruktbart fikonträd som gödslas för att det skall bära mera frukt (Lk 13:8). Bot och bättring kan synas förnedrande och otrevlig, men är djupast sett ett redskap för Guds nåd och välsignelse. Martin Luther talar om den dagliga bättringen. Det är något mer är ett livslångt lärande, det är ett växande som människa i Jesus kristus. Må Gud hjälpa oss alla att på detta sätt mogna för Guds rike. Amen

Andres Pöder

Ärkebiskop

18.02.2010



Information till församlingens medlemmar

Vi håller på att uppdatera församlingsregistret varför vi ber medlemmar som har bytt bostad, telefonnummer eller e-postadress, att meddela detta till församlingskanliet vid kyrkobesök eller via e-post: rootsimihkli@eelk.ee

Medlemsavgiften kan betalas kontant eller genom banköverföring till församlingens bankkonto SEB 10022010024002.

Betalar du för någon annan eller för flera så vg skriv personens eller personernas namn som förklaring.

På gåvor och avgifter överstigande 200 kr kan man efter ansökan få skatteåterbäring, varvid det är nödvändigt att meddela församlingen sitt personnummer samt önskan om skatteavdrag.

Välkommen att höra av dig på tel 644 1938 eller e-post: rootsimihkli@eelk.ee eller att titta in när du har vägarna förbi.

Mycket information finns även på vår hemsida www.stmikael.ee





Stilla Veckan och Påsk

28.03

Palmsöndag

kl 10

Jumalanpalvelus

kl 12

Högmässa

kl 15

Gottesdienst

30.03

kl 18

Jumalanpalvelus

31.03

kl 18

Öhtumissa/Kvällsmässa

01.04

Skärtorstag

kl 18

Öhtumissa/Kvällsmässa

02.04

Långfredag

kl 10

Gottesdienst

kl 12

Gudstjänst/Jumalateenistus

kl 15

Jumalanpalvelus

03.04

Påskafton

kl 23

Öömissa/Påsknattsmässa

04.04

Påskdagen

kl 10

Jumalanpalvelus

kl 12

Högmässa/Missa

kl 15

Gottesdienst

kl 18

Emmause missa

